



januari 2018

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Gelukkig nieuwjaar !

En dan is het alweer een nieuw jaar!

Het thema van Kind op Maandag is in deze periode 'Jij verandert mij'. Dat kun je niet alleen tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar. Je kunt elkaar de kans geven om een nieuw begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig, vertrouwen in elkaar. Maar als dat er is, is er veel mogelijk! Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij wat kan veranderen. Kinderen veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het mooi om in deze periode eens stil te staan bij de vraag, hoe uw kind ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn er veranderingen die u nog wat meer kans zou kunnen geven? De Bijbelverhalen laten zien dat we daar elke dag een nieuwe kans voor krijgen!



In de verhalen van Kind op Maandag voor deze periode gaat het over verandering. Bij de Jordaan roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij doopt ze onder in het water, zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten. Later horen we hoe een paar vissers met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat het over zieken die beter worden, zaad dat gaat groeien en een storm die gaat liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.

Misschien is dat ook wel een van de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof. De bijbel leert ons dat je er nooit bij neer hoeft te leggen dat alles blijft zoals het is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk.

Wij wensen iedereen een stralend en gelukkig nieuwjaar!

Kind op maandag

<p>Week 2: 8 t/m 12 januari 2018 De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 Jozef droomt, Matteüs 2:13-23 Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12</p>	<p>Week 3: 15 t/m 19 januari 2018 Johannes de Doper, Marcus 1:1-8 Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 In de synagoge, Marcus 1:21-28</p>
<p>Week 4: 22 t/m 26 januari 2018 De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39 De melaatse man, Marcus 1:40-45 De verlamde, Marcus 2:1-12</p>	<p>Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018 Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17 Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28 Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6</p>
<p>lied van de maand: Onderbouw: Nieuwe Liedboek 288:1 <i>Goedemorgen, welkom allemaal</i></p>	<p>lied van de maand: Bovenbouw: Nieuwe Liedboek 713:1 <i>Wij moeten Gode zingen</i></p>

Inspectiebezoek

Het wil niet lukken met het inspectiebezoek aan onze school. De inspecteur die het reilen en zeilen van onze school zou komen bekijken moest wegens ziekte opnieuw afzeggen. De beste man kan daar uiteraard niks aan doen en we wensen hem ook van harte beterschap, tegelijk is het wel vervelend. Een inspectiebezoek geeft een bepaalde extra spanning en als het dan twee keer achter elkaar vlak van te voren wordt afgezegd, gaat de druk er op een verkeerde manier af. We zullen één en ander nog met de inspectie bespreken, want organisatorisch zou het zo niet moeten gaan, denken we.

Een nieuw bezoek is nog niet gepland. Mocht het zo ver komen, dan hoort u van ons.

Extra handen op school

Sinds kort is Jan de Boer uit Frieschepalen als vrijwilliger bij ons aan de slag. Hij is enige tijd geleden met pensioen gegaan, maar wil zich nog graag een paar dagdelen maatschappelijk inzetten. Dat kan heel goed op een school, want in het onderwijs komen we altijd handen te kort. 'Meester Jan' zal zich vooral bezig houden met extra individuele ondersteuning bij lezen, taal en rekenen. Daarbij kunt u denken aan het oefenen van woordrijen, samen (uit) een boek lezen, oefenen van tafels, klokkijken, etc.

Dat is (voorlopig) op de maandag- en donderdagochtend.

Uiteraard gebeurt dit in overleg met en na duidelijke instructie van de leerkrachten.

We zijn blij met deze aangeboden hulp en hopen op een goede wederzijdse samenwerking.

Cito toetsen

Vanaf 15 januari worden in alle groepen de cito toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die door heel Nederland worden gemaakt. Met deze toetsen kunnen wij zien hoe de kinderen presteren ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland. In de meeste groepen zullen we de toetsen verspreiden over twee weken. Lekker vroeg op bed, goed ontbijtje erin en zet hem op jongens en meisjes!



Fries museum Leeuwarden

Op pad met de hele familie? Rijk van rotzooi is een superleuke familietoonstelling in het Fries Museum voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In het Fries Museum kun je zelf door Watses laboratorium lopen. Je ontdekt daar hoe je afval slim kunt hergebruiken. Ga zelf aan de slag en leer aan de hand van oude ambachten hoe je van afval glas, verf en papier maakt. Bovendien zie je hoe je tegenwoordig met een 3D-printer plastic kan recyclen

[rijk van rotzooi](#) - t/m maart 2018

Lever ze in en WIN!

Lege batterijen inleveren is niet alleen goed voor het milieu. Je kunt er ook mooie prijzen mee winnen. Doe mee met de maandelijkse winactie 'Lever ze in en WIN!'

Pcbo Rehoboth is sinds kort een inzamelpunt voor lege huishoudelijke batterijen. U als ouders kunt een plastic zakje met 10 batterijen inleveren in onze verzamelton. Als u daar een briefje bij doet met uw gegevens dan maakt u kans op prijzen. De school spaart punten voor iedere kilo batterijen die we inleveren. Met die punten kunnen wij weer leuke dingen voor school kopen. Bijvoorbeeld speelgoed voor op het plein.

Voor meer informatie www.stibat.nl of www.legebatterijen.nl

Verjaardagen

januari 7 Gea Zuidersma 3-4 10 Jenne Donker 3-4 11 Mac Wenzel 3-4 19 Amber de Vries 1-2 23 Froukje Veenstra 5-6 28 Wietse Zuidersma 7-8 30 Janko Bron 5-6 31 Pien Benschop 3-4	februari 2 Marissa Hof 3-4 2 Juan de Jong 5-6 10 juf Froukina 18 Janoek Holtrust 1-2	
---	---	---

Agenda

januari :

- 9: luizencontrole
- 9: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
- 15: De cito toetsweken starten
- 23: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek

februari :

- 6: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
- 12 en 13 : 10-minuten gesprekken
- 15: rapport mee naar huis
- 20: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
- 26 : voorjaarsvakantie tot 2 maart

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet,
Team Rehoboth