

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **juni 2018**. We informeren u weer over een aantal onderwerpen en u treft de planning voor de komende weken aan.

## Kind op maandag

<b>Week 22: 28 mei t/m 1 juni 2018</b> David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13 David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23	<b>Week 23: 4 t/m 8 juni 2018</b> De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11 Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37 David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:38-58
<b>Week 24: 11 t/m 15 juni 2018</b> David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24 David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24 David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5	<b>Week 25: 18 t/m 22 juni 2018</b> De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23 David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27 Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9
<b>Week 26: 25 t/m 29 juni 2018</b> De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 <b>Week 27: 2 t/m 6 juli 2018</b> De verloren zoon, Lucas 15:11-32	<b>Zomerweek 1</b> Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14 <b>Zomerweek 2</b> De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16
<b>lied van de maand: Gezang 45: 1</b> Onderbouw: <b>Laat de kind'ren tot mij komen</b>	<b>lied van de maand: Gezang 45: 2</b> Bovenbouw: <b>Laat de mensen tot mij komen</b>

Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen verkennen is: Altijd hetzelfde liedje?

Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt altijd hetzelfde liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt een gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in het paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje?

Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude liederen die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders kan.

## Avond-4-Daagse

Op **woensdag 6 t/m zaterdag 9 juni** doen er weer veel kinderen van onze school mee aan de avondvierdaagse. De oudercommissie zorgt weer voor een rooster, zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan beurt is om de kinderen te begeleiden. Dit rooster zal via de mail naar jullie toekomen. Op de laatste avond worden de kinderen die meedoen in een schoolshirt aan de start verwacht. De shirts worden vrijdag 8 juni mee naar huis gegeven, zodat iedereen thuis het shirt aan kan trekken. De week na de avondvierdaagse verwachten wij de shirts weer schoon en fris op school. De medailles en wandeldiploma's worden maandag 11 juni op school uitgedeeld. We wensen alle kinderen en ouders alvast heel veel plezier tijdens deze gezellige en sportieve activiteit.

## Crossloop Beetsterzwaag groep 3 t/m 8

**Woensdag 13 juni** is er scholieren crossloop in Beetsterzwaag. De kinderen hebben hier een opgave formulier voor mee gekregen. Die graag inleveren voor 4 juni.

## Feestelijke ouderavond

Op **vrijdag 15 juni** is de feestelijke ouderavond!

Het programma begint om **19:30 uur** (de deur is vanaf 19:00 uur open).

Groep 1 t/m 6 laten eerst een muzikaal optreden aan u zien en horen.

Daarna voert groep 7/8 de musical *Take Off* op.

Na afloop is er een gezellige nazit met een hapje en een drankje.

Op **vrijdagochtend 15 juni om 10:30 uur** wordt het zelfde programma opgevoerd voor de pakes, beppes en andere belangstellenden (zaal open om 10:00 uur).

Instapkaart voor de musical Take Off	
<b>Naam:</b>	Groep 7/8
<b>Datum:</b>	Vrijdag 15 juni
<b>Bestemming:</b>	Pcbo Rehoboth
<b>Diversen:</b>	Generale: vrijdagochtend voor pakes en beppes



www.beethyngroepen.nl

## Lauswoltconcert groep 8

De Lionsclub organiseert dit jaar al voor de 4e keer een gala voor groep 8. Alle groepen 8 uit de gemeente Opsterland worden op **donderdag 5 juli** (ergens op de middag) uitgenodigd om een concert van het Frysk Jeugdorkest bij te wonen op landgoed Lauswolt.

Dit concert wordt d.m.v. van 2 lessen voorbereid door docenten van Ateliers Majeur. De kinderen worden in nette 'gala' kleding verwacht in de kleuren zwart, donker blauw en/of wit. Ook accessoires zoals een hoedje, tas, vlinderstrik, stropdas etc. zijn gewenst. Mocht dit problemen opleveren, laat maar even horen, dan komen we er vast en zeker uit.



## Atletiekdag groep 6, 7, 8

**Dinsdag 3 juli** doen de groepen 6, 7 en 8 mee aan de atletiekdag op de atletiekbaan in Drachten. Voor deze dag zijn we op zoek naar **chauffeurs** én **begeleiders** die bij een onderdeel willen staan. We vertrekken dan om 8:30, maar het is belangrijk dat de kinderen om **8:20 uur** in de klas zijn, daar wordt nog het één en het ander afgestemd, tevens krijgen de kinderen dan een schoolshirt waarop hun borstnummer gespeld wordt. We zijn om half 3 weer terug.

### Wat moet mee:

Sportkleding

Sportschoenen (die buiten mogen)

Pauzehap en lunch (kauwgom is ten strengste verboden!)

Voldoende drinken

Eventueel een extra set kleding en een warm vest/joggingbroek (i.v.m. koud en/of nat weer?)

En natuurlijk een goed humeur!

## Kamp voor groep 7-8

Op **maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 juli** gaat groep 7/8 op kamp naar Stay Okay in Heech. De informatie hierover krijgen de kinderen van 7/8 binnenkort via een briefje mee naar huis.



## Rehobothweek 16-19 juli

Inmiddels al een hele traditie : de Rehobothweek. De allerlaatste schoolweek van het jaar gevuld met leuke activiteiten. Om alvast een idee te geven en wellicht in de agenda te noteren voegen wij een schema met activiteiten bij.

Dag	ochtend	middag	avond
<b>maandag</b>	de grote rekendag	gymlessen	x
<b>dinsdag</b>	in eigen klas opruimen	konijnenkeutelspel	afscheid groep 8 (ouders en kinderen groep 8)
<b>woensdag</b>	Rehoboth Got Talent		x
<b>donderdag</b>	vossenjacht (groep 8 is vos)	14.00 afscheid groep 8 voor de leerlingen op school	school bbq voor alle ouders en leerlingen
<b>vrijdag</b>	zijn de kinderen lekker vrij, we wensen u een fijne zomervakantie		

Beste jongens en meisjes van "De Rehoboth"

Kun je goed zingen, playbacken, toneelspelen, goochelen of heb je een ander bijzonder talent? Dan is dit je kans om je talent te laten zien tijdens de "Rehoboth got talent" show!!! Geef je op voor maandag 16 juli, bij juf Grietje of juf Lyanne.

### Stagiaire groep 3/4

Juf Nienke loopt tot aan de zomervakantie stage in groep 3 en 4. De hoogste tijd dat ze haar zelf even voorstelt!

Hallo, ik ben Nienke Marit van Houten en ben 17 jaar oud en ik kom uit Nij Beets. Ik doe dienstverlening niveau 2 op ROC Friese Poort in Drachten. Mijn hobby's zijn paardrijden, oppassen en knutselen. Ik loop sinds 12 februari tot 3 juli stage in groep 3/4 bij juf Ria. Ik vind het erg leuk om in groep 3/4 stage te lopen. Vanaf kleins af aan wou ik kapper of juf worden maar dat kan in de jaren verder wel veranderen. Kapper is uiteindelijk niet iets voor mij en kinderen vind ik super leuk om mee te werken. Ik heb al verschillende stages gehad. Zo heb ik een paar keer bij een gastouder/kinderopvang en een basisschool stage gelopen. Bij deze doelgroep voel ik me helemaal thuis. Wat ik precies wil worden/doen ben ik nog niet over uit. Ik vind gastouder/kinderopvang erg leuk ook omdat je daar verschillende leeftijden hebt. Voor de klas staan lijkt mij ook erg leuk om later doen. Na deze opleiding ga ik pedagogisch medewerker doen en dan hoop ik dat ik weet wat ik echt wil worden.



### Stagiaire groep 5/6

Hallo, ik ben Welmoed Bulthuis-Rondaan en sinds eind april loop ik stage in groep 5/6. In deze nieuwsbrief wil ik me graag even kort voorstellen. Ik ben 21 jaar oud en woon in Marum. Op dit moment ben ik derdejaars student aan de academische pabo in Groningen en volgend jaar hoop ik af te studeren. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en te reizen.



### Stagiair groep 7/8

Ook in groep 7/8 (en eerder dit jaar in groep 3/4) liep er een stagiair mee. Meester Ramon heeft helaas besloten om te stoppen met zijn opleiding. Daarmee vervalt nu dus ook de stage plek. Wij als team vinden het jammer dat deze veelbelovende meester de Pabo niet afmaakt, maar wellicht komen we hem nog tegen in de sportwereld.

### School barbecue

Op **donderdag 19 juli** organiseert de Oudercommissie weer onze jaarlijkse school barbecue. Verdere informatie zal t.z.t. via de mail wel naar jullie toekomen, maar zet deze datum alvast in je agenda!

### Gebedsgroep Rehoboth

*"Wees over niets bezorgd maar vraag God wat u nodig heeft en dank Hem in al uw gebeden"*  
Filippenzen 4 vers 6.

Als ouders kunnen we op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. Naast het helpen bij activiteiten, schoonmaakavonden, MR, het regelen van vervoer enz. kan dit ook door te bidden. Dat kan thuis, in de eigen gezinssituatie, maar ook samen als gebedsgroep.

Sinds september 2017 is de gebedsgroep Rehoboth van start gegaan. Iedere maand komen een aantal volwassenen bij elkaar om gezamenlijk te bidden voor school.

Op dit moment bestaat de gebedsgroep uit 4 personen: Janita Seinstra, Maaïke Wijnsma, Jilda van der Heide en Thea Dekker.

We overleggen samen welke avond we bij elkaar komen en we spreken af van 19.00 tot 19.30/19.45.

We bidden voor alle kinderen, de juffen en meesters, voor speciale situaties bijv. als er een broertje/zusje is geboren, als er ziekte is in een gezin, voor een schoolactiviteit, voor belangrijke vergaderingen enz.

Vanuit het team worden er ook gebedspunten aangedragen.

Waarom doen we dit? Omdat we geloven in God en omdat we geloven in de kracht van het gebed. Onze kinderen gaan naar een school met een christelijke identiteit. Dat betekent dat God centraal staat en hoe we vanuit dat geloof omgaan met elkaar. We vinden dat we als gebedsgroep hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Denk je na het lezen van dit stukje: Leuk! Ik zou ook wel mee willen doen?! Dan zouden we dat heel erg op prijs stellen. Je kunt je aanmelden via een van de deelnemers van de gebedsgroep, of bel/app met Thea 06-34308934. Ook gebedspunten kunnen via deze manieren doorgegeven worden. We gaan vertrouwelijk met informatie om.

## Verjaardagen

juni	juli	augustus
3 Sem 7-8	11 juf Lyanne	4 Jesse 5-6
9 Lieke 1-2	16 Tristan 5-6	10 Romy 3-4
14 Freerk 7-8	27 juf Ria	24 Jurjen 5-6
15 Danine 5-6		26 Aleida 1-2
15 Thom 5-6		28 Anna 5-6
19 Amarins 3-4		29 Tymen 3-4
23 Laura 3-4		
29 Jelte 7-8		
30 meester Willem		

## Agenda

juni	juli
6 t/m 9 : Avond 4 Daagse	2: 10-minuten gesprekken
13: inleveren boeken voor de schoolbibliotheek	3: 10-minuten gesprekken
15: Feestelijke Ouderavond	5: Lauswoltconcert groep 8
18 : De cito toetsen beginnen weer	6: Kanjertraining voor het team – <b>kinderen vrij</b>
27: inleveren boeken voor de schoolbibliotheek	9-11 : Groep 7-8 op kamp
	11: inleveren boeken voor de schoolbibliotheek
	12: Rapport mee naar huis
	16-19: Rehobothweek
	17: afscheidsavond groep 8
	19 : School barbecue
	20 : Zomervakantie t/m 2 september

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**