



september 2018

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **september 2018**. We informeren u over een aantal onderwerpen en u treft de planning voor de komende weken aan.

Schooljaar 2018 2019

Deze week is het nieuwe schooljaar begonnen. We mochten elkaar als leerlingen en leerkrachten voor het eerst of opnieuw in goede gezondheid ontmoeten. Een reden om dankbaar voor te zijn.

In alle groepen hebben we een goed start mogen maken. We hopen onder de zegen van onze Heer op een voorspoedig schooljaar.

Er zijn drie leerlingen vanaf een andere school bij ons gekomen. We heten jullie en je ouders van harte welkom! In groep 2 komt Julia Woudstra en in groep 5 Eliza Woudstra. Julia en Eliza komen vanuit Leeuwarden met hun ouders binnenkort in Frieschepalen wonen. We hopen dat je hier snel thuis voelt en we wensen jullie een heel goede schooltijd.

Ruan van der Meulen is in groep 6 gekomen. Hij woont met zijn ouders in Siegerswoude en zat op de Eben Haëzer in Ureterp. Ook jou wensen we dat je snel bent gewend en dat je hier een mooie schoolperiode mag hebben.

Sven Marinus is ingestroomd in groep 1. Ook jou heten we hartelijk welkom. Een goede schooltijd gewenst!

Kind op maandag

Week 36: 3 t/m 7 september 2018 Slaven in Egypte, Exodus 1 Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15	Week 37: 10 t/m 14 september 2018 Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14 Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17 Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Week 38: 17 t/m 21 september 2018 Naar de farao, Exodus 5:1-11 De plagen, Exodus 7-10 De uittocht, Exodus 12:29-42	Week 39: 24 t/m 28 september 2018 De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 Het bittere water, Exodus 15:22-26
lied van de maand: NLB 162:1 Onderbouw: In het begin lag de aarde verloren	lied van de maand: NLB 1010:1 Bovenbouw: Geef vrede, Heer, geef vrede

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Schoonmaakavonden 12 en 13 september

We beginnen het nieuwe schooljaar graag in een smetteloos schoon lokaal, met heerlijk frisse spullen. We vinden het fijn dat we dat ieder jaar met een groep ouders kunnen realiseren. We hopen ook deze keer weer op veel vrijwilligers, want VELE HANDEN MAKEN LICHT (SCHOON) WERK. Vanaf 19.00 uur gaan we los en we streven naar maximaal anderhalf uur schoonmaken per avond.

We hopen u op woensdagavond of donderdagavond te zien. Mocht het nu echt niet passen op deze avonden, dan is er vast wel schoonmaakwerk wat mee naar huis kan. Dit kunt u vragen bij de juffen in groep 1-2 of 3-4.

Informatieavond 25 september

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond op dinsdag 25 september. De opzet van vorig jaar bleek voor herhaling vatbaar. Op deze dag mogen de leerlingen aan hun ouders / verzorgers het lokaal, hun werkplek en de spullen waar ze mee werken laten zien. Daarvoor is gelegenheid tussen 18.30 uur en 20.30 uur. De leerkrachten zijn dan ook aanwezig. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen.

PCBO Rehoboth 100 jaar !

In 1920 opgericht "School met den Bijbel **Rehoboth**". Dat vraagt natuurlijk om een feest. Aangezien vele kinderen op deze school hebben gezeten, zal het een groot feest worden. Wij zijn op zoek naar oud leerlingen / ouders / leerkrachten / bekenden die graag met ons een werkgroep willen vormen. Deze werkgroep zal zich dan buigen over hoe we het 100-jarig bestaan gaan vieren. Wie o wie lijkt dit een leuk project ? Opgeven graag bij jufria@pcborehoboth.nl

Gezocht ! Ouders die een handje willen helpen op school

Niet alleen hebben de kinderen bij ons op school allemaal hun eigen talenten, ook de leerkrachten en ouders kunnen allemaal weer iets anders heel goed. Vandaar ook dat wij ieder jaar weer vragen om jullie inzet. Bij deze nieuwsbrief sturen we een formulier mee, zou u die willen invullen en inleveren op school? (een mail sturen mag ook) Mocht u nog op een andere manier kunnen bijdragen aan een goed schooljaar, dan kunt u dat ook op het formulier vermelden.

Ledenvergadering 17 oktober

Op 17 oktober hopen we onze ledenvergadering te houden. De agenda volgt nog wel, maar u kunt het vast in uw agenda noteren.

Schoolgids en schoolkalender

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de definitieve versie van de schoolgids. De schoolkalender is eerder deze week aan de kinderen meegegeven.

Graag horen we wat u vindt van zowel de gids als de kalender. Uw ideeën en voorstellen zijn van harte welkom.

Vergoedingen voor sport, muzikles, schoolreisje of verjaardag



Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld hebt om uw kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muzikles of om een verjaardag te vieren.

Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om u voor te schamen. Het kan komen, doordat u geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!

Dus hebt u als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan uw kind toch meedoen!

Schooljudo

Ook dit cursusjaar is er schooljudo. Dat is op vier vrijdagochtenden tijdens de gymlessen in sporthal de Wier voor de groepen 3 t/m 8. De lessenserie start volgende week. Vandaag, vrijdag 7 september, is de trainer in de groepen geweest om zich voor te stellen en om het één en ander te vertellen over de lessen.

Bij de laatste les zijn ouders van harte welkom. Dat is op 5 oktober. Groep 7/8 start om ca. 8.50 uur, groep 3/4 om ca 9.25 uur en groep 5/6 om ca. 10.15 uur.

Voor meer informatie zie www.schooljudo.nl

Verjaardagen

September

1 Else 7-8
4 Kiara 7-8
5 Gerben 1-2
9 Maud 7-8
9 Nynke 7-8
12 Scott 1-2
19 Juf Krista
22 Lisa 5-6
25 Willian 1-2
29 Corné 5-6

Oktober

9 Cuno 7-8
9 juf Grietje
15 Sven 3-4
16 Sil 1-2
19 Kornelis 7-8



Agenda

september

3: de eerste schooldag van het jaar !
4: luizencontrole
5: schoolfoto ! (Ook broertjes en zusjes)
12-13 : schoonmaakavonden
14 : 1^e judoles
25: informatie avond
26: kinderpostzegels

oktober

3: start kinderboekenweek "Kom erbij"
5: open les schooljudo
11: biologiedag groep 7-8
17: ledenvergadering
18: pake en beppe dei
22 t/m 25 : herfstvakantie
31: luizencontrole

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**