

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **oktober 2018**. We informeren u over een aantal onderwerpen en u treft de planning voor de komende weken aan.

Kind op maandag

<p>Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018 Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 Water uit de rots, Exodus 17:1-7 Het bezoek van Jetro, Exodus 18</p>	<p>Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018 De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19 De tien geboden, Exodus 20:1-17 Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18</p>
<p>Week 42/43: 15 t/m 26 oktober 2018 Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34</p>	<p>Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018 Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36 Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33 Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29</p>
<p>lied van de maand: NLB 184:1 Onderbouw: De Herder heeft zich niet vergist</p>	<p>lied van de maand: NLB 23c:1 Bovenbouw: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij</p>

Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin 'de held van Israël'. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.

Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want van je fouten leer je het meest. Als wij kinderen als 'helden' zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.

Schooljudo Open les

Graag nodigen wij u uit om bij de judo les van uw kind(eren) te komen kijken. De kinderen krijgen les in MFC de Wier in Ureterp. Op **5 oktober** is de laatste les en bent u van harte welkom om er bij te zijn.

8.50 uur : groep 7-8

9.25 uur : groep 3-4

10.15 uur : groep 5-6

Kinderboekenweek “Kom erbij”

Van **3 t/m 14 oktober** is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Vriendschap”. Natuurlijk besteden wij hier als school ook de nodige aandacht aan. We openen woensdag 3 oktober de Kinderboekenweek feestelijk met een actieve kick-off. Tijdens de Kinderboekenweek doen de kinderen verschillende activiteiten rondom het thema vriendschap in hun eigen groep. Op vrijdag **12 oktober** sluiten we de Kinderboekenweek gezamenlijk af.

Gratis boeken voor de schoolbib !



Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon voor 1 november in op school. School krijgt dan een tegoedbon voor nieuwe boeken. Hoe meer bonnen ... hoe meer boeken.

Ledenvergadering 16 oktober

Op **16 oktober** hopen we onze ledenvergadering te houden. De agenda is al verzonden. Let op: deze datum was 17 okt. We hopen u te mogen ontmoeten.

juf Jinke

Hallo allemaal,

Mijn naam is Jinke Jongsma – van der Vlugt en ga dit schooljaar aan de slag als stagiaire op de Rehoboth. Ik ben 38 jaar oud en woon met mijn gezin in Marum. We hebben 2 dochters van 10 en 9 en 2 zonen van 6 en 2 jaar oud.

Een aantal jaren geleden ben ik zonder werk komen te zitten en kon ik meer bij de kinderen zijn. Erg fijn natuurlijk en daardoor ben ik sindsdien meer actief geweest op de basisschool van mijn kinderen. Dit eerst als vrijwilliger en sinds een jaar heb ik daar een baan als Event Manager en mag ik alle activiteiten coördineren (zoals bijv. de kinderboekenweek, kerst, etc). Ontzettend leuk om te doen!

Door de samenwerking met de leerkrachten ben ik meer in contact gekomen met het onderwijs en dit sprak mij erg aan. Mede hierdoor heb ik de stap genomen om weer in de schoolbanken te gaan zitten.

Dit schooljaar ben ik begonnen aan de 2-jarige opleiding Onderwijsassistent aan de Friese Poort in Sneek. Op de Rehoboth ben ik op de woensdag en donderdag te vinden in groep 3/4 bij juf Ria. Een leuke en gezellige groep waar ik inmiddels al een aantal weken in meedraai!

Hartelijke groet, Jinke



juf Ires

Hallo,

Mijn naam is Ires Weening, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Ureterp. Ik zit in de 2^e klas van het mbo. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC Menso Alting in Groningen. Dit schooljaar loop ik stage op de Rehoboth in Frieschepalen op maandag en dinsdag waar ik het nu al heel erg naar mijn zin heb. Op maandag loop ik in de ochtend stage in groep 3/4 en in de middag in groep 1/2 en op dinsdag loop ik de hele dag stage in groep 3/4. Ik kijk uit naar dit schooljaar en hoop hier veel te leren en ik hoop ook dat ik de kinderen veel kan leren!



18 oktober – Pake en Beppe dei

Op **donderdag 18 oktober** hebben wij pake en beppe dei. Dan zijn de grootouders welkom om een dagdeel of uurtje bij de kinderen in de klas te komen kijken en meedoen. De kinderen vinden dit altijd heel gezellig. Pake en beppe, opa of oma doet gewoon mee met de les waar dat kan. Vergeet uw fruit niet !

18 oktober – Herfstwandeling groep 1 t/m 4

Op **donderdagmiddag 18 oktober** gaan de groepen 1 t/m 4 naar het bos in Bakkeveen. Betreffende groepen hebben hier inmiddels informatie over ontvangen.

Facultatief 10-minuten gesprek

Op dinsdag **6 november** zijn er 10 minutengesprekken op aanvraag. U kunt zelf bij de leerkracht een afspraak aanvragen of wellicht ontvangt u een berichtje voor een uitnodiging. In verband met het leesproces worden de kinderen van groep 3 in ieder geval voor deze avond gevraagd.

De ouders van de kinderen uit groep 3 krijgen t.z.t. een uitnodiging van juf Ria.

Fries museum Leeuwarden – herfstvakantie workshops

Vermaak je met leuke activiteiten in de herfstvakantie! Leer hoe je een linoleumsnede maakt, maak een steendruk of maak je eigen stoere landkaart! Op 23 t/m 26 oktober zijn elke dag drie workshops te volgen. Je hoeft geen kaartje te kopen. Je kunt je dus gewoon melden bij de workshop balie.

Verjaardagen

Oktober	November	
9 Cuno 7-8 9 juf Grietje 15 Sven 3-4 16 Sil 1-2 19 Kornelis 7-8	4 Nadine 5-6 11 Kris 5-6 17 Joukje de Graaf 18 Thomas 7-8 19 meester Teije 21 Thijs 5-6	

Agenda

oktober	november
3: start kinderboekenweek "Kom erbij" 5: open les schooljudo 9: inleveren bibliotheek boeken 11: biologiedag groep 7-8 16: Groene Spelen 4 en 5 in Ureterp 16: ledenvergadering 18: pake en beppe dei 22 t/m 25 : herfstvakantie 31: luizencontrole	6: inleveren bibliotheek boeken 6: facultatief 10-minuten gesprek 20: inleveren bibliotheek boeken 26: eerste weekopening Kerst

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**