

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **mei 2019**. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.

Kind op maandag

<p>Week 19: 6 t/m 10 mei 2019 Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6 Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22 Bethlehem, Ruth 2:1-17</p>	<p>Week 20: 13 t/m 17 mei 2019 Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23 Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5 In de nacht, Ruth 3:6-15</p>
<p>Week 21: 20 t/m 24 mei 2019 Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18 In de stadspoort, Ruth 4:1-12 Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17</p>	<p>Week 22: 27 t/m 29 mei 2019 (Hemelvaart) Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11</p>
<p>Week 23: 3 t/m 7 juni 2019 Een nieuwe leerling. Handelingen 1:12-26 Pinksteren, Handelingen 2:1-13 De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10</p>	
<p>lied van de maand: Onderbouw: NLB 683: 1, 't is feest vandaag, 't is Pinksterfeest NLB 923: 1, Wil je wel geloven dat het groeien gaat</p>	<p>lied van de maand: Bovenbouw: NLB 704:3, Lof, eer en prijs zij God NLB 913:1, Wat de toekomst brengen moge</p>

Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden... Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema is: Later begint nu.

We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen!

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen!

Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over 'later'. Welke wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? ('Wat wilt u later eigenlijk worden?') In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe!

Feestelijke ouderavond 24 mei

Op vrijdagavond 24 mei houden wij onze jaarlijkse feestelijke ouderavond. De groepen 1 t/m 4 zullen dit jaar een musical opvoeren. De musical heeft als titel "Het Speelgoedparadijs". De musical gaat over een speelgoedwinkel waar de vreemdste dingen gebeuren. Poppen kunnen lopen en knuffelkonijnen beginnen te springen. Het belooft een waar spektakel te worden.

Ook zullen de groepen 5/6 en 7/8 een verrassend optreden verzorgen.

Op vrijdagochtend zal de voorstelling voor pake's en beppe's worden opgevoerd.

Een uitnodiging volgt.

Schoolreisje !!! 28 mei

Groep 1-2 :

Groep 1 en 2 gaat dit jaar naar Sanjesfertier in Feanwâlden. We gaan heerlijk spelen in de binnen en buitenspeeltuin. Ook bezoeken we de dierentuin.

We vertrekken om 9 uur. De kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school. We zullen rond 14.30 uur weer terug zijn op school. De kinderen hoeven niets mee te nemen. We krijgen daar patat en een ijsje. Er is onbeperkt ranja voor iedereen en de juffen zorgen voor een tussendoortje.

Groep 3 t/m 6:

Dit jaar gaan we met de kinderen met een echte "schoolreisjebus" naar Hellendoorn. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht en krijgen dan in de klas een schoolshirt aan voor de herkenbaarheid. Aan het einde van de dag sluiten we samen af met wat lekkers, maar overdag hebben de kinderen hun eigen eten en drinken nodig. We zijn om 18.00 uur weer terug!

Groep 7-8 :

Groep 7-8 gaat naar Amsterdam ! Informatie volgt nog.

Avondvierdaagse

Van 12 t/m 15 juni kunnen de kinderen weer meedoen met de Avond4Daagse te Bakkeveen. Ouders van de Oudercommissie zitten op maandag **27 mei om 8.30** uur op school om de opgaves en het geld in ontvangst te nemen. Bij deze nieuwsbrief zit tevens het opgaveformulier.

Luizencontrole

Dinsdag 7 mei was de laatste luizencontrole van dit schooljaar. Langs deze weg even een bedankje voor iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen. Vele handen maken licht werk en dan is het altijd zomaar klaar.



Moestuiniëren

Vanuit de gemeente Opsterland is in het kader van gezonde voeding, een project "moestuiniëren" opgezet. In samenwerking met "De Skâns" en de "Krobbedobbe", gaan we meedoen met dit project. Het is de bedoeling dat de leerlingen in een aantal houten bakken, moestuintjes aanleggen en onderhouden. Met het aanleggen van de tuintjes starten we in de week na de meivakantie. De bakken zijn als bouw pakketten aangeleverd, zijn er een aantal ouders die deze bakken in elkaar willen zetten? U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Grietje.

jufgrietje@pcborehoboth.nl

Bij voorbaat dank!

Pimpen schoolplein

Mede dankzij de leerlingen van de leerlingenraad wordt ons schoolplein onder handen genomen. Er zijn grote plannen in de maak. Dit schooljaar starten we al met het aanleggen van de moestuintjes. Ook willen we graag het schoolplein verven. Op het plein komen dan hinkelblokken, het alfabet, twister en nog veel meer. Het schoolplein is niet alleen van ons, dus we zijn in overleg met de Skâns om er samen wat leuks van te maken.

Kindervakantieweken – Humanitas

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Humanitas vindt het belangrijk dat ieder kind na de grote vakantie op school tijdens het eerste kringgesprek ook kan vertellen dat hij of zij op vakantie is geweest. Ver weg of dichtbij, het doet er niet toe.

<https://www.humanitas.nl/programmas/kindervakantieweken/>

Verjaardagen

Mei	Juni	Juli
3 Kimberly 7-8 6 juf Tineke 7 Rik 5-6 15 Eelkje 1-2 29 Timo 7-8 29 Ilse 7-8	9 Lieke van der Zwaag (2013) 1-2 14 Freerk Boonstra (2007) 7-8 15 Danine de Jong (2009) 5-6 15 Thom Schievink (2008) 7-8 19 Amarins Wijnsma (2011) 3-4 23 Laura Damen (2010) 5-6 29 Jelte Wijnsma (2007) 7-8 30 meester Willem	11 juf Lyanne 16 Tristan Wagenaar (2008) 5-6 27 juf Ria

Agenda

mei	juni	juli
7: Luizencontrole 7: Inleveren bibliotheek boeken 13: Bezoek bieb groep 3 en 4 21: Inleveren bibliotheek boeken 24: Feestelijke ouderavond 27 mei: Opgave Avond4daagse 28: Schoolreisje alle groepen 30-31: Hemelvaart (vrij)	3: start citotoets weken 10: pinkstermaandag (vrij) 12-15: Avond4Daagse 21: studiedag team (kinderen vrij)	1: 10-minuten gesprekken 2: 10-minuten gesprekken 8-12: Rehoboth week 9: afscheidsavond groep 8 <i>12 juli t/m 25 augustus Zomervakantie !!</i>

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**