

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **juli 2019**. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan. We kijken terug op een fijn, gezellig en inspirerend schooljaar. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid en vertrouwen in onze school. Nu is het tijd om te genieten van een aantal weken vakantie! We nemen afscheid van Sven, die gaat voortaan naar een andere school. Dan zwaaien we de grote kinderen van groep 8 nog uit, maar alle andere kinderen zien we graag weer terug na de zomervakantie. Geniet ervan!



Kind op maandag

<p>Week 27: 1 t/m 5 juli 2019 De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16 Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29 Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18</p>	<p>Week 28: 8 t/m 12 juli 2019 Elisa en de vrouw uit Sunem, 2 Koningen 4:8-17 De jongen uit Sunem sterft, 2 Koningen 4:18-30 Er is toekomst, 2 Koningen 4:31-37</p>
<p>Week 35: 26 t/m 30 aug. 2019 De dood in de pot, 2 Koningen 4:38-41 Naäman, 2 Koningen 5:1-27 De drijvende bijl, 2 Koningen 6:1-7</p>	
<p>lied van de maand: Onderbouw: ELB: 426: 1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren</p>	<p>lied van de maand: Bovenbouw: NLB 835:1, Jezus ga ons voor</p>

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Rehobothweek 8-12 juli

Traditiegetrouw maken we een feestje van de laatste schoolweek. Dit jaar super feestelijk omdat het hele dorp dan feest viert! Dat lijkt ons wel wat veel plezier voor één week en vandaar dat wij **GEEN BBQ** houden dit schooljaar. Wel is er een talentenjacht (dus maar snel oefenen), vossenjacht en een leuke juffendag!

Rehobothweek :

maandag: doorschuifmoment, we nemen alvast een kijkje in de groep waar we volgend jaar zitten

dinsdag: talentenjacht,

woensdag: juffen- en meesterdag (we gaan naar Bakkeveen !)

donderdag: vossenjacht, opruimen en vakantie!

Let op: De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan **op de fiets naar Bakkeveen**.

Hoofdluis

Helaas is er sprake van een behoorlijke uitbraak van hoofdluis. In een aparte bijlage vindt u informatie over het bestrijden hiervan. We dringen er op aan dat iedereen hier de komende weken werk van maakt. Dan kunnen we hopelijk na de vakantie weer helemaal luisvrij zijn!

Schoolreis Amsterdam

Amsterdam

We zaten in de trein
Dat was heel erg fijn
Het was heel leuk
We lagen vaak in een deuk
Er gebeurde veel
Met ons erbij was het nooit stil
We moesten vaak overstappen
En liepen op veel trappen
En maakten ook veel grappen
Zo ging de treinreis snel voorbij
En iedereen was blij
Het was en zal altijd een topdag blijven
En nu stop ik met dit gedicht schrijven

Door Jesse – groep 7



Treinreis

We zitten in de trein
We zijn helemaal nat
We hopen dat het in Amsterdam
droog zal zijn
We zitten in de trein
We gaan naar Amsterdam
We hopen dat het daar leuk zal zijn
We zitten in de trein
we hebben er erg zin in
hoe zal het bij het Anne Frank Huis zijn?
Maar heeft wachten nu nog zin?
We zitten in de trein
we zijn er!
Iedereen is blij!
Wat was het ver!
We zaten in de trein.

Door Froukje – groep 7



Afscheid van groep 8

Na de zomervakantie zwaaien de leerlingen van groep acht af naar het voortgezet onderwijs. Jullie nemen afscheid van de school waar je jaren lang naar toe ging. De tijd is gekomen om over te stappen naar het Voortgezet Onderwijs. Hier op de Rehoboth heb je samen met de juffen en de meesters de basis mogen leggen. Daar kun je als het goed gaat mee verder op de nieuwe school. We wensen jullie een heel goede tijd en ook heel veel plezier en succes op de school waar je straks naar toe zult gaan. Kom gerust nog een keer bij ons langs voor een praatje of met je rapport, dat vinden we leuk.

We hopen dat je vooral met plezier mag terugdenken aan de jaren die achter je liggen, al zullen er vast ook wel eens wat minder leuke dingen zijn geweest. We hopen ook, dat je blijft terugdenken aan de Boodschap die we dagelijks uit de bijbel hebben laten horen en dat die in je verdere leven een belangrijke rol mag blijven spelen.

We wensen jullie bij het verlaten van onze school Gods zegen en een goede en gelukkige toekomst.

Verjaardagen

<p>Juli 11 juf Lyanne 16 Tristan 5-6 27 juf Ria</p>	<p>Augustus 4 Jesse 7-8 10 Romy 5-6 24 Jurjen 5-6 25 Sven 1-2 26 Aleida 1-2 28 Anna 7-8</p>	
---	--	---

Agenda

<p>juli 1: 10-minuten gesprekken 2: 10-minuten gesprekken 8-12: Rehoboth week 9: afscheidsavond groep 8 <i>12 juli t/m 25 augustus</i> Zomervakantie !!</p>	<p>Augustus 26: eerste schooldag! 27: luizencontrole</p>	<p>September 17 : informatieve ouderavond 18: pake en beppe dei 23: we komen op de foto! 24 open dag 25 open dag</p>
---	---	--

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**