

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **oktober 2020**. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.

Kind op maandag

<p>Week 41: 5 t/m 9 oktober 2020 Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 en 31:18 Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 Mozes komt terug, Exodus 32:15-20</p>	<p>Week 43: 19 t/m 23 oktober 2020 Gaat God nog mee?, Exodus 33 Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10 Vertrek van de Sinai, Numeri 10:11-36</p>
<p>Week 44: 26 t/m 30 oktober 2020 Verkenners, Numeri 13:1-24 Is dat nou een beloofd land?, Numeri 13:25-33 Gaan we of gaan we niet?, Numeri 14:1-9</p>	
<p>lied van de maand: Onderbouw: <i>Zomaar te gaan met een stok in je hand</i> Alles wordt Nieuw II-6</p>	<p>lied van de maand: Bovenbouw: <i>De Heer zal u steeds gadeslaan</i> Psalm 121 - 1,4</p>

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezels, en als hij in Moab komt zegt hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijkt je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijkt je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijkt je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is 'Wijs me de weg'. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn. Ik hoop dat de verhalen weer veel inspirerende momenten opleveren!

Wij doen mee aan de Schoenendoosactie

We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.

Hoop en toekomst

De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Impactvolle actie

Ook voor onze leerlingen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.

Uw hulp is welkom

Via uw zoon of dochter krijgt u een actiefolder waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt overmaken of in de envelop kunt stoppen die bij de folder zit. Die mag dan mee terug naar school.

We hebben alle oudste kinderen een folder mee gegeven, zodat u per gezin een doos kunt vullen. Mocht u meer willen dan kan dat, er liggen op school nog wel meer folders. Wij zien de dozen graag voor **10 november** (of eerder) op school.

Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl

Kinderboekenweek En toen?

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!



Sparen voor de schoolbieb



Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: 'Sparen voor je schoolbieb'. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon voor 1 november in op school. School krijgt dan een tegoedbon voor nieuwe boeken. Hoe meer bonnen ... hoe meer boeken.

20% van het totaal verzamelde bedrag aan bonnen mogen wij aan boeken besteden!

Nationale kraanwaterdag en gezonde school

23 september hebben wij op school meegedaan met de Nationale kraanwaterdag.

Kraanwaterdag is dit jaar voor het eerst een nationaal evenement georganiseerd door alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. Vanwege de steeds langere periodes van droogte leren kinderen dit jaar niet alleen waarom kraanwater zo'n gezonde dorstlessen is, maar ontdekken ze ook waar kraanwater vandaan komt en hoe ze slimmer om kunnen gaan met hun waterverbruik.

Sinds vorig schooljaar mogen wij ons gezonde school noemen. We hebben toen gewerkt aan het thema : Sport en beweging. Dit jaar werken we aan het thema : Voeding. We gaan diverse opdrachten doen met de kinderen in de klas en doen mee aan nationale projecten zoals het Nationaal schoolontbijt en kraanwaterdag.

De kinderen hebben van school een bidon gekregen op kraanwaterdag. Die mogen en kunnen zij volop leegdrinken en weer vullen op school. Het lijkt ons leuk en gezond om vanaf nu van de woensdag een kraanwaterdag te maken. Immers: het is gezond, goedkoop en makkelijk!

Doet u ook mee ? *Woensdag - kraanwaterdag*



Op weg naar een rookvrije generatie!

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben.

"Ik vind het lastig om er iets van te zeggen...
... maar weet je dat het hier rookvrij is?"

Samen tegen kriebelbeestjes!!!!!!!

Helaas is het door de Corona maatregelen niet mogelijk op school luizencontroles uit te voeren.

Wilt u uw kind tijdens de vakantie zelf checken op luizen? Dan kan iedereen weer zonder kriebelbeestjes op school komen !

Verjaardagen

Oktober 9 juf Grietje 15 Sven 5-6 16 Sil 3-4 18 Jorik 1-2 22 Jelte 3-4 24 Kian 7-8 23 Jan 28 juf Carmen 30 Magdalena 1-2	November 6 Marije 1-2 11 Kris 7-8 17 Joukje 21 Thijs 7-8	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Agenda

oktober 12 t/m 16 herfstvakantie, vrij !	November 2 t/m 12 : Toets weken 4 Nationaal schoolontbijt 4 lampionochtend 13 Studiedag team – kinderen vrij!	
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**