

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief van **december 2020**. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.

## Kind op maandag

<p><b>Week 49: 30 november t/m 4 december 2020</b> De naam Jesjoea, Jozua, redding (Psalmen &amp; Profeten) Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25</p>	<p><b>Week 50: 7 t/m 11 december 2020</b> Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56 Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-80</p>
<p><b>Week 51: 14 t/m 18 december 2020</b> Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14 Herders als getuigen, Lucas 2:15-20</p>	<p><b>Week 1: 4 t/m 8 januari 2021</b> De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18 Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23</p>
<p><b>lied van de maand:</b> Onderbouw: <b>Een Koning is geboren</b> (Elly en Rikkert)</p>	<p><b>lied van de maand:</b> Bovenbouw: <b>Midden in de winternacht</b> NLB 486</p>

Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Betlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Betlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.

We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!



## Sinterklaas

**Vrijdag 4 december** hopen wij dat Sinterklaas bij ons op school komt. We gaan met alle kinderen bij het parkeerterrein wachten. Meestal komt hij daar aan, dus dat verwachten we nu ook. We vragen de ouders om deze keer voor half negen weer weg te zijn. We begrijpen dat u ook graag de aankomst wilt zien, maar helaas is het dit jaar even niet anders.

De pieten mogen natuurlijk niet met eten strooien dit jaar, dus eigen eten en drinken gewoon meenemen. Er is op vrijdag toevallig wel schoolfruit beschikbaar.

Omdat er in ieder geval niet veel pieten met Sinterklaas meekomen, is het wel prachtig als de kinderen zelf verkleed als 'hulp'-piet op school komen.

## Tien-minuten – gesprekken gaan in januari NIET door!

**11 en 12 januari** hebben wij de 10-minuten- gesprekken op de planning staan. Die gaan NIET door! De leerkrachten zijn wel bereikbaar op hun emailadres mocht u wel graag iets willen bespreken. Leerkracht nemen ook zelf contact met u op wanneer er gespreksonderwerpen zijn. In februari zijn er weer toetsweken op school, na die weken zullen we kijken hoe we de gesprekken met ouders kunnen uitvoeren.

## IEP-LVS

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. **Een compleet kind is hoofd, hart én handen.** Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Wij hebben daarom, ook na instemming van de MR besloten om met IEP-LVS verder te gaan en niet meer cito-LVS. Op de ouderavond-ledenvergadering hadden we daar ook al het één en ander over verteld. In de bijlage vindt u meer informatie over IEP. Resultaten zullen met u besproken worden tijdens de volgende gesprekken.

## Juf Carmen

Hallo!

Ik ben Carmen Boonstra, vierdejaars PABO studente. Ik kom vanaf 1 februari mijn eindstage lopen in groep 7/8, hier heb ik enorm veel zin in!

Misschien ben ik voor sommigen al een bekend gezicht, ik heb in mijn tweede jaar ook al eens stage gelopen in groep 7/8.

Ik ben 21 jaar en kom uit Ureterp. In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden, boksen of iets leuks doen met vrienden. Ik ben eerlijk en vrij direct, ik hou er dan ook van dat anderen dat ook tegen mij zijn. Ik zal vanaf 1 februari op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 7/8 staan. Zijn er dingen of wilt u meer van mij weten, schroom dan niet om mij aan te spreken of een mailtje te sturen!

Ik hoop op een gezellige en leerzame periode, zowel voor de leerlingen als voor mijzelf!



## Ledenvergadering

We herinneren u nog even aan de digitale ledenvergadering die voor 3 december staat gepland. Via de mail hebt u, als u lid van de vereniging bent, een uitnodiging gekregen met een link naar die bijeenkomst.

## Verjaardagen

<b>December</b> 1 Julia 3-4 5 Elize-Brecht 5-6 8 Lieve 1-2 11 Oane 5-6 28 Meine 5-6	<b>Januari</b> 7 Gea 7-8 10 Jenne 7-8 11 Mac 5-6 15 Rowan 1-2 19 Amber 3-4 28 Noa 1-2 30 Janko 7-8 31 Pien 5-6	
--	--	---

## Agenda

<b>December</b> 17 Kerstwandeling.....gaat i.v.m. corona helaas niet door 18 kerstviering op school, 's middags vrij en dan ... <b>2 weken kerstvakantie !</b> <b>en op 4 januari - weer naar school!</b>	<b>Januari</b> 4 Weer naar school! <del>11+12 Tien-minuten-gesprek</del> gaat i.v.m. corona helaas niet door 20 Voorleesdagen <del>22 rapport mee</del>	
--	---	--

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de directie.

Hartelijke groet, **Team Rehoboth**